

De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



We moeten onze voeten beschermen met het Evangelie van de vrede.

We moeten anderen vergeven, omdat God ons vergeeft.

Het vierde deel is het Schild van het Geloof. Het beschermt ons tegen de aanvallen van de vijand.



Paulus vertelde hen om te beginnen met de Riem van de Waarheid.

Dit was het deel dat alles bij elkaar hield.

We kunnen de waarheid leren kennen door de Bijbel te lezen. Daarna komt het Borstharas van de Gerechtigheid.



Dit deel beschermde je hart.

**Trek de hele
wapenrusting
van God
aan.**

Efeziërs 6.11



**De Riem van
de Waarheid**



Het Borstharnas van de Gerechtigheid



**De schoenen van
het Evangelie
van de vrede**



**Het Schild
van het Geloof**



**De Helm
van de Redding**



Het Zwaard van de Geest

**dat is het
Woord van God**



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.

1



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.

4



De wapenrusting van God

In de Bijbel droegen soldaten een zware wapenrusting, om zo klaar te staan voor een gevecht.

Terwijl Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief naar de kerk.

Hij vertelde hen om de wapenrusting van God aan te trekken.

Hij wilde dat ze klaar stonden.



Op ons hoofd, dragen we de Helm van de Redding.

Het beschermt onze gedachten.
Het herinnert ons aan de beloften van God.

Daarna het Zwaard van de Geest,
dat is het Woord van God, de Bijbel.
Als laatste vertelt Paulus ons om nooit te vergeten om te bidden.

God is altijd bij ons.